

Nieuwsbrief december 2017

Van de voorzitter



Iemand vertrouwen, betekent dat je gelooft dat je op iemand kunt rekenen. Je vertrouwen geven kan lastig zijn, vooral wanneer je het moeilijk vindt om de controle uit handen te geven. Dat geloven ook alles te maken heeft met vertrouwen, kun je opmaken uit het volgende verhaal:

Er was eens een koorddanser die van het ene hoge gebouw naar het andere hoge gebouw wilde oversteken. Honderden mensen verzamelden zich rondom het spektakel, want niemand wilde dit missen! Terwijl de koorddanser zich gereed maakte voor de act, riep hij de menigte toe: 'Wie van jullie gelooft dat ik dit kan?' De toeschouwers reageerden enthousiast. Alle handen gingen de lucht in. De koorddanser vroeg het opnieuw: 'Wie van jullie gelooft dat ik dit kan?' Ja hoor, opnieuw werd er gejuicht en alle handen gingen de lucht in.

Toen de koorddanser de vraag voor de derde keer stelde, werden de mensen wat ongeduldig: 'Ja-haaa, natuurlijk geloven we dat! Ga nu maar!' De koorddanser zei: 'Oké, oké, als jullie écht geloven dat ik het kan... wie van jullie mag ik dan in mijn armen meenemen naar de overkant?' Het werd stil... doodstil... tot een kleine jongen vanuit het publiek tevoorschijn kwam, met zijn arm de lucht in. 'Ik durf wel!', riep hij overtuigd. Hij liep op de koorddanser af en liet zich zorgeloos optillen. Ondertussen keek het publiek ademloos toe hoe het stel zich voetje voor voetje over het touw voortbewoog. Het leek wel uren te duren. Zodra de koorddanser de overkant had bereikt, slaakte het publiek een diepe zucht van verlichting.

Wat waren ze onder de indruk van die koorddanser! En wat waren ze eigenlijk nog veel meer onder de indruk van die kleine jongen, die zijn leven had willen wagen voor deze act. Terwijl er enthousiast werd nagepraat, riep iemand uit de menigte ineens: 'Wacht even! Dit is doorgestoken kaart! Die kleine jongen is niet zomaar iemand... het is de zoon van die koorddanser!!!'

Ja, dat klopte! Het was de zoon van de koorddanser, die als geen ander wist waartoe zijn vader in staat was! En zoals die zoon zich overgaf, mogen wij ons overgeven aan Jezus. Jezus is de koorddanser. Hij is de enige die jou veilig naar de overkant kan brengen...

(Het verhaal is oorspronkelijk het verhaal van Charles Blondin en zijn moeder, zie ook [Tekensfilm op Youtube](#))

Als bestuur vertrouwen wij erop dat in het komende jaar met Gods onmisbare zegen het Rotonde Huis een veilige plek mag zijn. Een plaats ook van vertrouwen in elkaar en met elkaar samen met Johan en Helene en hun gezin en de vrijwilligers.

Tevens wensen wij een ieder fijne feestdagen toe en een gezegend 2018 toe.

Op eigen benen

De problematiek 18-/18+ krijgt landelijk veel aandacht. Jongeren die 18 jaar worden zijn te oud om nog in een jeugdzorginstelling te verblijven, maar vaak nog te jong om het zelf te rooien. Noodgedwongen komen ze vaak op straat terecht. Niet voor niets hebben veel zwerfjongeren een achtergrond in de jeugdzorg, er zijn er zo'n 12.000.

Ook zijn ze vaak 'zorgmoe', en dan komt het gat. De fulltime begeleiding valt weg op de dag dat ze 18 jaar worden, en ze moeten een huis, werk en/of opleiding vinden, en die bekostigen. Hoe doe je dat als maar weinig mensen vertrouwen in je hebben, en je geen netwerk hebt van familie of vrienden die je kunnen helpen? Hulp komt vaak dan pas weer als het helemaal mis gaat.

Kan het dan niet beter? Aanbevelingen uit de jeugdzorg zijn het bieden van een vaste plek, een overgangperiode van 2 jaar als jongeren 18 jaar worden, en het eerder beginnen met het bieden van perspectief.

Het Rotonde Huis wil hierop inspelen, en jongeren een stabiele basis, en een vaste plek geven, waarbij ze leren om op eigen benen te staan. Wij bieden opvang aan jongeren van 18 tot ongeveer 23 jaar. Wij willen doen wat nodig is, en een doorlopende lijn aanbieden, 18 worden is namelijk nooit een reden om zorg te beëindigen als het alleen nog niet lukt.

In het Rotonde Huis krijgen jongeren een plek in een leefgemeenschap welke functioneert als een huisgezin. Een vaste groep van vrijwilligers en mentoren trekt met hen op. De huiselijkheid, betrokkenheid en geborgenheid staat hierbij voorop, en samen met hen wordt aan doelen gewerkt, wat wil iemand bereiken, waar wil hij/zij wonen en werken, en wat is hier voor nodig? Op die manier willen we er samen aan werken om een zo 'normaal mogelijk' eigen leven te gaan leiden, net als elke andere jongere.

Vanuit het Rotonde Huis lekkere recepten voor de feestdagen:

Onze bewoners hebben nagedacht over wat ze op tafel zouden zetten deze kerst, en komen tot het volgende menu.

Gevulde paprika's

Benodigdheden:

1. 800 gram zilvervliesrijst
 2. 8 paprika's
 3. 3 uien
 4. 2 knoflooktenen
 5. 3 blikjes tomatenblokjes
 6. 500 gram gehakt
 7. 1 blikje maïs
 8. 3 eetlepels bouillon
 9. 3 eetlepels oregano
 10. Zout en peper
 11. Eén zakje geraspte kaas
- Wortelsalade: 8 wortels, 2 appels, 2 handen rozijnen, 2 theel. mosterd, 2 el honing, 2 el mayonaise, peper



1. Zet alle ingrediënten klaar. Meet de juiste hoeveelheid van ieder ingrediënt af. Zet de oven op 200 graden.
2. Snij de ui fijn. Snij de knoflook in hele kleine stukjes. Snij de paprika's in de lengte doormidden.
3. Doe het gehakt in de pan. Voeg de uien en knoflook toe. Als het bijna klaar is, doe de tomatenblokjes erbij. Kruid het met oregano, zout en peper.
4. Leg de paprika's in een ovenschaal. Vul ze met het gehaktmengsel. Strooi de kaas over de paprika's.
5. Bedek de paprika's met aluminiumfolie. Zet de paprika's 30 minuten in de oven. Haal na 20 minuten het folie eraf.

6. Doe de rijst in de pan. Schenk er kokend water bij totdat de rijst goed onder water staat. Doe er twee bouillonblokjes bij en breng de rijst aan de kook.
7. Als de rijst 12 minuten heeft gekookt, doe dan de maïs erbij en laat het één minuutje mee verwarmen
8. **Wortelsalade:** maak de wortels schoon, rasp ze. Rasp de appels. Doe de wortels, appels en rozijnen bij elkaar. Meng de mosterd, mayonaise, honing en peper in een kommetje. Doe het bij de salade.

Frambozenbrownie met witte choco



Benodigheden:

1. 250 gram boter
2. 250 gram pure choco
3. 1 vanille stokje
4. 6 eieren
5. 200 gram witte basterdsuiker
6. 200 gram zelfrijzend bakmeel
7. 200 gram witte choco
8. 250 gram frambozen

1. Zet alle ingrediënten klaar. Meet de juiste hoeveelheid van ieder ingrediënt af.
2. Verwarm de oven voor op 170 °C. Vet de ovenschaal in met wat boter en bekleed met bakpapier. Smelt de boter in een steelpan.
3. Breek ondertussen de pure chocolade in stukken. Neem de pan van het vuur en roer de pure chocolade door de boter tot deze is gesmolten.
4. Snijd het vanillestokje open en schraap met de punt van een mes het merg eruit. Doe het merg met de eieren in een grote kom. Klop in 3 minuten luchtig met een mixer en voeg de suiker in delen toe.
5. Schep de gesmolten chocolade om en schenk al roerend bij het eimengsel. Schep vervolgens het meel er in delen door.
6. Breek de witte chocolade in stukjes en meng de helft van de chocolade met de frambozen voorzichtig door het beslag. Doe in de ovenschaal.
7. Verdeel de rest van de frambozen en de rest van de witte chocolade erover en bak ca. 30 minuten in het midden van de oven.
8. Neem uit de oven en laat 2 uur afkoelen. Snijd in stukken.

Van de penningmeester

Bijna zijn wij aan het einde van het jaar 2017 gekomen. En dit is altijd weer een periode waarin een ieder terugkijkt over het afgelopen jaar. En u zult begrijpen dat ook de financiële man dit graag doet met behulp van de cijfers! En in dit geval alle politieke ontwikkelingen op wereldniveau in dit stukje achterwege laat.

Voor het Rotonde Huis is de bezetting een belangrijk gegeven. Op dit moment is de situatie dat al onze kamers zijn bewoond. Kortom het Rotonde Huis bruist ook in 2017 van leven !

Wij als bestuur proberen continue het Rotonde Huis op een verantwoorde manier 'vol' te krijgen. Waarbij wij zeker de doelstelling van het Rotonde Huis blijven vasthouden.

Onze doelstelling is het bieden van zorg aan jongeren die in onvoldoende mate voor zich zelf kunnen zorgen met daarbij dat wij als Stichting als grondslag hebben het Woord van God.

Het blijft elk jaar weer 'spannend' om alles financieel sluitend te krijgen, waarbij wij altijd in ogenschouw nemen de jongeren. Voor de jongeren moeten wij in het Rotonde Huis een goede, fijne, veilige en warme woonomgeving creëren. Wij als bestuur zijn dankbaar dat wij dit het

afgelopen jaar ook weer hebben kunnen realiseren zowel voor de jongeren maar ook in financieel opzicht een sluitende begroting hebben kunnen realiseren.

Zoals eerdere jaren ook vermeld dat voor de continuïteit van het Rotonde Huis de PGB's van belang zijn. Maar ook uw giften zijn van groot belang om alles draaiende te houden. Dit geldt voor giften van de particulieren maar ook van de Kerken. Fijn om te signaleren dat wij collecten/giften mogen ontvangen van Kerken uit onder meer Barneveld, Lunteren en Woudenberg. Het Rotonde Huis wordt breed gesteund uit alle kerkelijke geledingen. Laat dit laatste ook een uitgangspunt zijn voor de opvang van de jongeren en om zo het Woord van God als basis mee te mogen geven in hun verdere leven.

Twee bijzondere giften willen we even noemen. Vanuit de kringloopwinkel in Woudenberg ontvingen we een bedrag van € 500, die gebruikt zijn om de kapotte droger te vervangen.



Daarnaast ontvingen we een anonieme gift van € 1000, waarvoor we 'iets leuks' mochten gaan doen. Daar wordt door de jongeren en Johan en Heline nog over nagedacht. Maar dat gaat ongetwijfeld lukken in het nieuwe jaar!

Tot slot wil ik u bedanken voor uw hulp in het afgelopen jaar zowel in financiële steun, als daadwerkelijk hulp en uw hulp in uw gebed.

Sinterklaasavond

Ook dit jaar werd door de bewoners en vrijwilligers de pakjesavond weer gevierd. Dit is inmiddels een traditie die niemand meer wil missen. We brengen allemaal wat kleine kadootjes in en spelen vervolgens een spel waarmee je die kado's verdient.....maar ook weer kwijt kunt raken.



Een avond vol met leuke opdrachten en veel plezier. En aan het eind kijken we of het allemaal een beetje eerlijk verdeeld is 😊.
Zodat iedereen met een tevreden gevoel weer naar huis (of kamer) gaat.

Toekomst

We zijn als bestuur al geruime tijd bezig om te kijken naar de mogelijkheden om ook in Woudenberg een Rotonde Huis te starten. Dit vraagt veel tijd en overleg met o.a. burgerlijke en kerkelijke gemeente.

Voor Lunteren zijn we daarom op zoek naar bestuurders, zodat we de aandacht wat kunnen verdelen. Als u/jou dat wat lijkt laat het ons dan weten. Ook zouden we graag een vrijwilliger willen die voor ons de website wil onderhouden.



Naar 2018 maken we de sprong
in vertrouwen, en dat wensen
we ook u als lezer toe!

Bestuur

Berend Klinkhamer, voorzitter
Alex van Burg, secretaris
Martijn Haverkamp, penningmeester
Suzanna Koops, PR/communicatie

Adresgegevens

Stichting Het Rotonde Huis
Barneveldseweg 1
6741 LH Lunteren
Tel. 0318-701026

www.rotondehuis.nl
info@rotondehuis.nl
Inschrijfnr. KvK 09169043
Rekeningnr. NL63 INGB 0004947341
Secretariaat p.a.
Huygenslaan 20, 3931 VG Woudenberg