

Nieuwsbrief februari 2016

Van de voorzitter en secretaris

2015 ligt achter ons, en voor u ligt de eerste nieuwsbrief 2016 over het Rotonde Huis. Een bewogen jaar ligt weer achter ons, een jaar met een wisseling van beheerders. En toch gaat het werk door, en kunnen we de jongeren die bij ons wonen een thuis bieden. Thuis, een plek waar je op je gemak bent, jezelf kunt zijn. Waar anderen je kennen en weten wanneer je aandacht nodig hebt, maar ook wanneer je met rust gelaten wilt worden.



In de bijbel wordt de gemeente vergeleken met zo'n (t)huis, o.a. Efeze 2 vers 19 – 22. Daar wordt ook gezegd dat we allemaal ons steentje bijdragen. Dat geldt ook voor de jongeren, zij dragen ook bij aan wat er gebeurt.

Zij leven met elkaar, corrigeren elkaar, geven elkaar aandacht (soms positief, maar ook wel negatief). Kortom zij vormen een gemeenschap. Dat is wat we ook op het oog hebben met het Rotonde Huis.

We vormen een gemeenschap waarin plek is voor diegenen die een steun in de rug nodig hebben. Of, kijkend naar de afbeelding hiernaast, een 'stepping stone' om naar de andere kant te komen.

U/jullie hebben als lezer van deze nieuwsbrief ook in 2015 weer laten zien dat we daarin gesteund worden door velen. De penningmeester komt daar in deze nieuwsbrief ook op terug. Daarnaast staat er een verhaal in van een jongere die een tijdje bij ons gewoond heeft, en een korte terugblik van Johan en Helene op hun start.

Inmiddels zijn de eerste weken van 2016 al weer voorbij. Waren er weer deelnemers aan de Florijn Winterloop die zich lieten sponsoren, was er een gift van [Quattri BV](#), en mogen we daardoor merken dat er mensen om ons heen staan. We hopen dat we in 2016 dat ook weer op allerlei manieren mogen ervaren.

De plannen zijn er. Het huidige Rotonde Huis opknappen, een mogelijk tweede locatie openen. Leeft u met ons mee?

Van een bewoonster

Hoi! Hier kom ik nog eventjes om het hoekje gluren om te vertellen hoe ik het (de toch korte periode uiteindelijk) heb ervaren in het Rotonde Huis. Het moment dat ik kwam werd ik warm ontvangen door Johan en Gerda en stelde ze me echt op m'n gemak! Een warm thuis wat ik zo bijzonder vond. Hoe kon het dat je zomaar bij een gezin kan wonen en deel uit maakt van een groot gedeelte van hun leven? Wauw!

En toen wist ik ook al gelijk; ze gaan weg... Dat vond ik erg lastig! Ik merkte dat ik me hierdoor niet durfde te hechten en al meer afstand nam onbewust/bewust. Langzaam leerde ik Johan en Helene kennen en dat vond ik prettig; juist omdat er wat tijd overheen ging dat het echt zover was. Voor mezelf is deze tussentijd wel verwarrend geweest. Bij wie kon ik nu mijn 'verhaal' kwijt en wat kon ik wel of niet vertellen nog? Wat erg fijn was waren de vrijwilligers/sters die er elke keer weer waren, een vaste/veilige basis voor mij op dat moment!

Voor mezelf was het Rotonde Huis niet echt de plek waar ik me rustig ging voelen/thuis heb gevoeld. Dit had denk ik alleen meer met mezelf te maken dan met de plek. Het proces waarin ik zit heeft hierin een grote rol gespeeld.

En een leuke ervaring? Gewoon lekker gek doen en de estafette over de rotonde maken met iedereen! Of was het de ontplofte magnetron? De gezellige avondjes (masker op) zomers buiten bij Johan en Gerda? Kortom: het waren veel momenten waarin ik heb genoten van alle lieve mensen om me heen! Dank jullie wel daarvoor!!

Ik wens voor iedereen die er woont of komt wonen heel veel plezier en succes met alles! Het is een mooie plek om te mogen wonen en met twee lieve eigenaren en kids, alle vrijwilligers gaat dat helemaal goed komen!!

Lieve groetjes, Rianne

Van de penningmeester

Zoals elk begin van het nieuwe jaar maken wij de financiële balans op van het afgelopen jaar (2015). Voor de penningmeester is het altijd weer een uitdaging alles correct en op de juiste plaats te verwerken.

In financieel opzicht was 2015 ook een spannend jaar. Door het wegvallen van de PGB's en onduidelijkheden over de nieuwe regeling bij de lokale overheden heeft het er helaas voor gezorgd dat wij over het afgelopen jaar geen (extra) zorgbijdrage hebben mogen ontvangen.

Het positieve is dat wij het gehele jaar een goede bezetting in het Rotondehuis hebben gehad. Met daarbij ook de in het afgelopen jaar van u ontvangen giften en bijdragen, hebben wij onze exploitatierekening met een klein plusje kunnen afsluiten.



Wij zijn hier enorm dankbaar voor dat wij met uw hulp en inzet alle kosten hebben kunnen dragen en de continuïteit van het Rotonde Huis zelfs in deze tijd hebben kunnen waarborgen. Het afgelopen jaar heeft ook de beheerderswoning voor ons nieuwe beheerdersechtpaar Johan en Heline een opfrisbeurt gekregen. Overigens willen wij het komend jaar het bewonersgedeelte opknappen. Dit zullen wij wederom proberen te realiseren met zo weinig mogelijk middelen en maximale eigen inzet.

Gezien de onzekere situatie over de financiële bijdragen van de Gemeente Ede ook voor het komende jaar, blijven wij hopen op uw steun financieel maar ook met uw hulp in uw gebed.

Van de beheerders

10 oktober was de grote dag. Na twee weken van intensief klussen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, sliepen we voor het eerst in het Rotonde Huis. Na maanden van voorbereiden, nadenken en er biddend naar toe leven, werd nu eindelijk de grote stap gezet. Hoe zou het in werkelijkheid zijn? We voelden ons zo geleid door God, maar hoe zou dat uitpakken? Nieuwe dingen vinden wij spannend, dus een grote stap was het voor ons wel. En daar sliepen we ons eerste nachtje. Een droom die werkelijkheid werd.

Nu terugkijkend op afgelopen periode voelen we ons gezegend. Vanaf de eerste dag dat we woonden op ons nieuwe plekje voelden we ons thuis. Zo bijzonder! En ook onze jongens genieten enorm van het hier wonen, wat voelt als een dubbele zegen. God heeft ons hier neergezet, alle eer aan Hem! Dat betekent niet persé dat alles makkelijk was hoor! Het was zoeken hoe we vanaf nu onze tijd zouden gaan indelen, hoe kunnen we naast de jongeren staan, hoe bouwen we een band op met de jongeren? Daarnaast zijn onze jongens behoorlijk wat ziek geweest, waardoor we zowel overdag als 's nachts in de weer waren. Dat kostte samen met alle veranderingen behoorlijk wat energie. Gelukkig zijn de boys weer opgeknapt en groeien we steeds verder in onze nieuwe rol. Ook dat geeft weer rust.

In het nieuwe jaar zijn een aantal jongeren verhuisd naar een nieuw eigen plekje. Dat betekent een aantal lege kamers in huis. Langzaam maar zeker hopen we dat deze kamers weer vol komen en we met elkaar een veilige plek creëren, een warm thuis voor elke jongere die bij ons woont.

Ook voor onze jongeren was het een pittige tijd. Afscheid nemen van Johan & Gerda en de kids, nieuwe mensen in huis, andere regels, andere gewoonten. Met elkaar was het zoeken hoe we vorm zouden gaan geven aan ons leven hier samen met de jongeren. Gelukkig waren er de vrijwilligers. In alle veranderingen was dat vertrouwd, bekend en veilig voor de jongeren. De vrijwilligers betekenen veel voor de jongeren, maar zeker ook voor ons. Dankzij de vrijwilligers hebben we een aantal avonden in de week dat we tijd hebben voor onszelf en de zorg voor de jongeren uit handen kunnen geven. Dat ervaren we als heel fijn! We vinden het fijn voor de jongeren, omdat zij er zo van genieten, maar zeker ook fijn voor onszelf, omdat we op deze manier tijd kunnen maken voor ons gezin, voor familie en vrienden.

Nu we een paar maanden verder zijn, zien we dat we samen met de jongeren een thuis vormen. Samen koffie drinken, samen lachen, samen huilen, chagrijnig zijn op elkaar en het daarna weer goed kunnen maken. Alle facetten zijn aanwezig ☺.

Of we kunnen zeggen dat we helemaal gesetteld zijn? Ach, daar zullen we over een jaar vast weer heel anders over denken. Maar voor nu voelen we ons gesetteld en vooral gezegend!



Voorjaarsactie 40 dagen tijd

In deze nieuwsbrief willen we aandacht vragen voor de eerstvolgende actie, waarbij we de Luntenaren en donateurs willen betrekken. Om ons werk op een snelle en makkelijke manier te steunen willen we vragen of mensen in de 40 dagentijd hun kleingeld willen sparen in een leeg potje of heus spaarvarken.

De 40 dagen tijd is van 10 februari tot 26 maart.

Een tijd waarbij we even stil mogen staan, en veel mensen zichzelf iets onthouden, en denken aan het lijden, en aan de ander. Dit potje kun je overal neerzetten, in je huis, op je werkplek of in de kerk of vereniging waar je op zit. Heel veel kleine bedragen maken al snel een verschil! Het huis is aan een opknapbeurt toe, onder andere de keuken, wat meubilair en schilderwerk. Ook hopen we met dit geld meer jongeren te bereiken die we willen helpen met het opbouwen van een zelfstandig bestaan.

Na de 40 dagentijd willen we de spaarpotjes (of uw bijdrage in de vorm van een cheque) verzamelen op 26 maart om 10.30-12.00 uur in het Rotonde Huis. Dat is de zaterdag voor Pasen. De inwoners van Lunteren kunnen meteen het nieuwe beheerdersechtpaar de hand schudden en kennis maken.

Het opgespaarde geld kan natuurlijk ook overgemaakt worden.

IBAN: NL63 INGB 0004947341, t.n.v. Stichting Het Rotondehuis

Hartelijk dank voor uw bijdrage. Elke euro telt voor de jongeren.

Meer informatie over deze actie?

Of wil je op een andere manier bijdragen aan het werk in het Rotonde Huis?

Neem contact op met:

Suzanna Koops

06 - 49240789

suzanna.koops@gmail.com

Bestuur

Berend Klinkhamer, voorzitter
Alex van Burg, secretaris
Martijn Haverkamp,
penningmeester
Suzanna Koops, PR/communicatie

Adresgegevens

Stichting Het Rotonde Huis
Barneveldseweg 1
6741 LH Lunteren
Tel. 0318-701026

Secretariaat p.a.
Huygenslaan 18
3931 VG Woudenberg

www.rotondehuis.nl
info@rotondehuis.nl
Inschrijfnr. KvK 09169043
Rekeningnr.
NL63 INGB 0004947341